

Nieuwsgierig geworden?

Kom dan een keer bij ons kijken en meedoen.
We draaien op zaterdagochtend van 10.00-12.00 uur.
(er draait ook een Welpengroep op de middag)
Bel even van te voren als je wil komen kijken,
dan weet je zeker dat we op de blokhut zijn.

Ons adres:
Livingstone groep Lohengrinlaan 1a in Woensel
www.scoutinglivingstone.nl

Of bel naar:
Robbie v Eijk 040-2858426 of
Elly v Dongen 040-2431346 van ma.t/m vr. tussen 18.00 en 21.00 uur
E-mail: elly.vandongen@scoutinglivingstone.nl





scouting

LIVINGSTONE ZOEKT



Scouting is: Spelen, leren en ontdekken

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland en heeft in 2011, 100.000 actieve leden! De 87.000 jeugdleden en 25.000 vrijwilligers van Scouting zijn verdeeld over meer dan 1.100 Scoutinggroepen.

Ontdek Scouting

Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren.

Binnen een Scoutinggroep zijn er verschillende speltakken waarin kinderen en jongeren uit één leeftijdsgroep hun spel spelen. De leeftijdsgroepen zijn [5-7 jaar](#), [7-11 jaar](#), [11-15 jaar](#), [15-18 jaar](#) en [18-21 jaar](#). [Ouder dan 21 jaar?](#) Ook dan biedt Scouting uitdaging!

Ben jij tussen de 7 en 11 jaar

en vind je het leuk om iedere zaterdag iets spannends te doen met andere kinderen van jouw leeftijd? Kom dan bij de Welpen en speel mee!

De Welpen spelen samen in de jungle met de figuren uit Jungleboek. Ze beleven spannende avonturen. Bij het spelen aan de hand van een thema gebruiken de welpen hun fantasie en dit draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Dit alles gebeurt onder leiding van deskundige vrijwilligers.

Jij bent van harte welkom, dus nodigen we JOU uit om een keer mee te komen spelen op een zaterdagochtend van 10.00 - 12.00 uur om te kijken hoe leuk het is om een Welp te zijn.

Themaverhaal

Het themaverhaal van de welpen is gebaseerd op het Jungleboek van Rudyard Kipling.



In de jungle van India groeit Mowgli op bij de wolven. Hij is nooit bang en begrijpt de talen van alle dieren. De wetten van de jungle kent hij allemaal. Alleen... Shere Khan, de tijger, trekt zich helemaal niets aan van deze wetten. Hij wacht zijn kans af om Mowgli te grijpen. Hij haatte deze mensenwelp. Op een dag heeft hij Mowgli te pakken. Net op dat moment komt Shanti aan met de 'rode bloem' en vlucht de grote en sterke tijger weg.

Shanti komt uit Haveli, het mensendorp aan de rand van de jungle. Na hun eerste ontmoeting is Shanti vaak in de jungle. Ze leert van Mowgli en Baloe één voor één de wetten van de jungle, het is als mens niet altijd makkelijk die te begrijpen. Mowgli leert haar alles wat hij weet, bijvoorbeeld hoe je in een boom klimt en hoe je dieren kan roepen. In de jungle maken Mowgli en Shanti van alles mee. Zo wordt Mowgli aangevallen door de apen, redt Shanti haar broer en wordt er vergaderd over de opvolging van de wolvenleider Akela. Shanti maakt kennis met de dieren van de jungle, zoals Baloe, Bagheera, Chil, Raksha, Jacala, en Rikki Tikki Tavi. Maar, Shere Khan loert nog altijd op Mowgli. Als dat maar goed afloopt...

Wat doen wij allemaal

We spelen natuurlijk niet alleen maar in het thema van de Welpen.

Het zou immers een beetje een saaie boel worden. Natuurlijk loopt het verhaal als een rode draad door ons programma heen, maar daarnaast hebben we ook nog verschillende andere

thema's die we de revue laten passeren. We leren ook scoutingtechnieken, zoals knopen, pionieren.



We houden kampvuur. We gaan koken, speurtochten bij ons erg



vooral van plezier bij het hebben kampen en we doen bosspelen en en nog veeel meer. Er is veel mogelijk.

